

Luther kom att förändra Europa

Du har säkert hört hans namn några gånger. Men vad vet du om honom? Kanske att han var född i Tyskland för länge sedan, men inte så mycket mer. Och förresten, varför ska man bry sig om en gubbe som varit död i nästan 500 år? Martin Luther var det inte en i USA som hette så?

Jo det var det. Hans fullständiga namn var Martin Luther King. Han var en förgrundsfigur i medborgarrättsrörelsen i USA. Det var en modig man, som vågade kritisera det han tyckte var fel. Han drev idén om att alla var lika värda oavsett hudfärg eller varifrån man kom. Alla skulle ha samma rättigheter. Det kom så småningom att kosta honom livet.

Att våga peka på orättvisor kan vara farligt. Det finns många som vågat och fått betala dyrt för det. En i raden är Edward Snowden, som år 2013 avslöjade den amerikanska statens omfattande spionerande på oskyldiga likväl skyldiga amerikanska medborgare. Resultatet blev att den amerikanska staten anklagade Edward Snowden för att ha avslöjat statshemligheter. Idag håller Edward sig gömd.

Martin Luther uppmärksammade under en resa till Rom, att kyrkan, påven och prästerna glömt sitt egentliga uppdrag. Det han såg var moraliskt förfall och en ofattbar girighet. När han sen kom hem till Wittenberg ville han ha igång en debatt om allt det han ansåg vara fel och förkastligt. Den 31 oktober 1517 anslog han sina debattfrågor på kyrkporten, så som det var brukligt på den tiden. Men det gick inte så som han hade tänkt sig. Det dröjde inte länge tills Martin Luther tvingades att gömma sig. Påven förklarade honom bannlyst och kejsaren ville fängsla honom. Kurfursten på slottet Wartburg tog sig an honom och där fick han gömma sig.

Vid den här tiden var boktryckarkonsten alldeles ny. Det är nästan som att jämföra med internet idag. Nyheter som tidigare tagit månader och år att sprida,



Bild: Erik Cornelius / Nationalmuseum

blev nu kända inom dagar och veckor. Luthers idéer kom att spridas väldigt fort. Texterna översattes från latin till tyska, svenska och många fler språk. Idéerna gick inte att stoppa. Europa skulle förändras.

Nu har just du chansen att få lära mer om denne dramatiska man och hans historia. Den 8 oktober visar vi en dramatisering om Martin Luther i Flens församlingshem klockan 18.00.

Söndagen den 15 oktober klockan 18.00 kommer skådespelaren Per Ragnar till Helgesta kyrka och dramatiserar på sitt vis, under titeln *Luther – död eller levande*. En ny chans att se filmen får du redan söndagen därpå i Sparreholms församlingshem klockan 18.00.

NILS ERIK JACOBSSON

Lutherrosen sammanfattar friheten

En kristen människas frihet, så som den framställs av Martin Luther, kan sammanfattas med hjälp av Lutherrosen som utformades enligt Luthers egna anvisningar. I centrum står det svarta korset, symbolen för den korsfäste Jesus. Det röda hjärtats tro riktar sig mot Jesus. Genom tron gör Jesus det röda hjärtats kärlek levande, något som bland annat visar sig i kärleksfull omsorg om medmänniskor. De vita rosenbladen bär änglarnas färg och står för den glädje, tröst och frid som tron ger oss. Friden känns inte alltid men den finns där också när livet är svårt och när det är besvärligt att älska andra människor. Rosens blå bakgrundsfärg påminner om att trons liv är början på den himmelska glädjen, den salighet som varar i evighet och som den gyllene ring som omger Lutherrosen får symbolisera.

