



Foto: Lena Wistrand

Jaktstuguskogen

Eric von Rosens jaktstuga ligger vid en liten svartögd tjärn mitt inne i naturreservatet Jaktstuguskogen. Tjärnen fanns inte här från början, den är egentligen en damm bildad av en uppdämd bäck. Runt tjärnen går en stig som också leder fram till jaktstugan. Här finns den äldsta delen av skogen, en äkta naturskog med ungefär 150 år på nacken. Här finns gott om så kallade lågor; träd som har fallit av ålder eller storm och som får ligga kvar och brytas ned i sin egen och naturens takt. Massor av mat för massor av insekter med andra ord och därmed också massor av mat för massor av fåglar.

I Jaktstuguskogen finns flera hackspettarter och andra hålbyggande och insektsätande fåglar. Om man sänker blicken och ser sig noga omkring kan man också hitta flera intressanta mossor, som grön sköldmossa, rörsvepemossa och kammossa.

Men man behöver inte vara särskilt intresserad av vare sig skog eller mossor för att uppskatta Jaktstuguskogen. Själva jaktstugan är ett utflyktsmål i sig. Den ritades av arkitekten Ivar Tengbom på uppdrag av Eric von Rosen. Stugan är byggd som en kopia av ett vikingahus – eller som man trodde att ett vikingahus såg ut. Eric von Rosen var etnolog och nationalromantiker med särskilt intresse för vikingatiden. Därför är stugan prydd med Fenrisulvens huvud på taket, runslingsor på dörrarna och runskrift, som berättar om stugans tillkomst. Inuti stugan finns ett högsäte med Tor och Oden utskurna i trä. Tittar man noga kan man också hitta solkors, förlagan till nazismens hakkors, på dörrarna. Eric von Rosen började använda solkorset som sitt personliga bomärke under sin sydamerikanska expedition 1901 för att skilja sina packlårar och koffertar från andras bagage.

Jaktstugan är fortfarande privatägd och inte öppen för allmänheten.